

1.

Stolt Signil lader brygge og blande vin
Så fager der falder den rin
Hun byder sin broder hjem til sig
Ud i brynjer alle

2.

Og de skænkte mjød og de skænkte vin
Så fager der falder den rin
De skænkte så længe solen skinned
Ud i brynjer alle

3.

Og da hendes broder ville vende hjem
Så fager der falder den rin
Stolt Signil lader hanom følgesvende
Ud i brynjer alle

4.

Men hvad skal jeg med følgesvende
Så fager der falder den rin
Mine fjender er jo alle i senge
Ud i brynjer alle

5.

Slet ikke frygter jeg fjenderne mine
Så fager der falder den rin
Ej heller når jeg vender hjem fra gilde
Ud i brynjer alle

6.

Da red han for oven den by
Så fager der falder den rin
Der mødte han sine fjender syv
Ud i brynjer alle

7.

Han kom da i tykken ris
Så fager der falder den rin
Der blev han sine fjender vis
Ud i brynjer alle

8.

Jeg beder eder mine fjender for gud
Så fager der falder den rin
I lade mig blæse i forgylden lur
Ud i brynjer alle

9.

Du skal have vort minde dertil
Så fager der falder den rin
Du blæs derud imens du vil
Ud i brynjer alle

10.

Han blæste i lur og han blæste så hårdt
Så fager der falder den rin
Det hørte Stolt Signil på sin gård
Ud i brynjer alle

11.

Han blæste så hårdt og han blæste så længe
Så fager der falder den rin
Det hørte Stolt Signil i sin senge
Ud i brynjer alle

12.

Stolt Signil lader råbe over al sin gård
Så fager der falder den rin
I lede mig ud min ganger grå
Ud i brynjer alle

13.

I lede mig ud min ganger grå
Så fager der falder den rin
Vel syv år siden han solen så
Ud i brynjer alle

14.

Han solen ej så vel i syv år
Så fager der falder den rin
Vel femten år siden han solen så
Ud i brynjer alle

15.

I bringe mig ud mit glavin og spyd
Så fager der falder den rin
Vel atten år siden de var fremme
Ud i brynjer alle

16.

Stolt Signil red så fast hun rendte
Så fager der falder den rin
Sin gode grå fole hun oversprængte

Ud i brynjer alle

17.

Stolt Signil råber og hun er så vånd
Så fager der falder den rin
Du svar mig broder om du kan
Ud i brynjer alle

18.

Ikke er jeg ve og ej er jeg vånd
Så fager der falder den rin
Men hjælp mig søster om du kan
Ud i brynjer alle

19.

Hun hug ihjel hans fjender syv
Så fager der falder den rin
Så bragte hun hanom levende til by'n
Ud i brynjer alle